

Velkommen til Sporene ved Lindeballe

Det centrale stykke af Sporene ved Lindeballe er en gen-etablering af den gamle kirkesti fra Lindeballe Kirke til Gødsbølskovvej (ca. 3,9 km.), som har været brugt i flere hundrede år, helt indtil ca. 1960. To spor, den gule rute og den røde rute, der begge er rundture, er markeret på kortet. Geografisk ligger området på israndslinjen fra sidste istid, hvilket har dannet det karakteristiske morænelandskab. Her ligger også vandskellet mellem kilderne til Omme Å-Skjern Å-systemet og Varde Å.

Det gule spor er 4,9 km langt og det røde er på 8,8 km. Der er desuden mulighed for at følge et grønt spor, som er en afstikker fra det gule og røde spor. Se forklaring under nr. 6. Dette spor er en lidt kortere rundtur på ca. 3 km fra kirken og tilbage til start. Sporene starter ved Lindeballe Kirke, hvor den gule folderkasse findes i det sydøstlige hjørne af P-pladsen. Ruterne er på sporet afmærkede med gule og røde trekanter/pile på pæle. Det grønne spor er først markeret fra nr. 6 med grønne pile. Følges sporene baglæns, følges pilene ligeledes baglæns.

1 Lindeballe Kultursti

Markeret med blå pile: Inden man begiver sig ud på selve sporene, kan man tage en lille tur på området omkring kirken. Lindeballe Kirke er en typisk Middelalderkirke, som er opført i 1200-tallet. Oprindeligt var der ikke kirketårn, men under 1. verdenskrig lovede landsbyboerne hinanden, at hvis Lindeballe slap godt gennem krigen, skulle der rejses penge til opførelse af et tårn. Som lovet, således gjort, og i 1925 kunne tårnet indvies. På marken vest for kirken findes en af Danmarks bedst bevarede teglovne fra Middelalderen. Den udgravede ovn er beskyttet mod vejr og vind af en overbygning. Teglovnen menes at have leveret sten til opførelse af kirken. Se nærmere på infotavler ved ovnen. Ved p-pladsen øst for kirken er der anlagt en lille mindelund med to granitsten, rejst over to kulturpersonligheder, Christian Balling og Rasmus Mortensen, som havde deres virke i Lindeballe.

2 Smedegaardssøen

Smukt beliggende på engen, omkranset af skov. Der er fundet spor efter odder ved søen. Søen er etableret og omgivelserne vedligeholdes af en flok lokale borgere. Se nærmere beskrivelse på info-tavle ved søen.

3 Else Og Bent Kjeldsens sø

Etableret af de tidligere ejere af Smedegaard. Her kan man finde Gul Iris, Kребseklø og Flydende Vandaks. Hvor skov og mark mødes som her, hører man både sanglærken, der hører til på åben mark, og stor flagspætte, der hører til i skoven. Gulspurven, der "tæller til 7", ses og høres på hele turen.

4 Drænbrønd i skovbrynet

På grund af den meget lerede jord, løber vandet over jorden og danner små rislende vandløb. Vandet bliver her ledt under stien ved gitteret. På sporet støder man på andre vandløb og den rislende lyd. Området er fra gammel tid kaldt Trinkær. Der er adskillige gamle stednavne, der ender på kær i de nærliggende områder bl.a. Folekær, Gåsekær, Brudkær, Langkær og Kulkær.

5 Bænken ved præsteengen

Man går i ege- og bøgeskov, til man når bænken ved Præsteengen med udsigt til Lindeballe Kirke. Navnet har engen fået for ca. 200 år siden, fordi præsten fra Gadbjerg lod sin hest græsse her, mens han prædikede i Lindeballe Kirke. Her mødes/deles sporene, fortsætter man lige ud kommer der et stykke granskov, hvor der klippes pyntegrønt.

6 Det store bøgetræ med delt stamme

Sporene fortsætter ned til bækken med bævreasp og ask over en lille bro. Lige før broen går en sti fra til højre, markeret med grøn pil. Vælger man denne rute, kommer man til en primitiv overnatningsplads med shelters ved Præsteengsøerne. Sporet fortsætter mod øst, passerer Anneksgaard og tilbage til kirken. Stien er en afstikker fra det gule og røde spor. Fra broen er turen på ca. 1,8 km.

7 Bænken ved Præsteengvej

På stien mellem broen og Præsteengvej ses en kunstig rævegrav. Ved bænken er der en storslået udsigt over bakkerne til Give med adskillige vindmøller, spredt i landskabet.

8 "Æ' kist'bank"

Ifølge den mundtlige overlevering, er der på højen til højre gravet en kiste med sølvmonter ned. Under Svenskekrigene i 1600-tallet skjulte folk på engen deres formue her for fjenden. Efter krigen ville folk grave deres sølvmonter op igen, men kunne ikke finde dem, og skatten er såvidt vides aldrig blevet fundet! Overfor højen ses et stort bøgetræ, omslynget af kraftig efeu-vækst. På den anden side af Æ' Kiste-



Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet



Ruten er på sporet afmærket med gule, røde, grønne og blå trekanter på pæle



500 m

bank' kan man fortsætte ad det røde spor eller tage det gule spor til venstre og gå tilbage.

9 Bænken ved skoven

Har man valgt at gå ad det gule spor, kommer man til den tredje bænk, der er sat op langs sporet. Her har man udsyn over både bakkerne til Giv og Lindeballe Kirke. Ved gården Lerkær er der islandske heste. I Lindeballe Skov er der både gammel løvskov og nåleskov. Desuden er her mange rådyr, dådyr og harer.

10 Skovgaard og gården Birkelund

Har man valgt at gå ad det røde spor, passerer en af egnens gamle gårde, Skovgaard. Sporet fortsætter tværs over markerne til gården Birkelund. Her kan man se både land- og bysvaler, som har deres reder på gården. Sporet går videre til Gødsbølskovvej, hvor sporet drejer til venstre. Her findes endnu en folderkasse.

11 Amlund Skov

Turen går videre til korsvejen i Amlund Skov, hvor sporet fortsætter til venstre. Gødsbøl skov mod vest, Amlund Skov og Lindeballe Skov danner kanten af Danmarks vestligste selvforrygende bøgeskov (ikke plantet). Området huser bl.a. ugler og den røde glente, og er man heldig kan man høre både flagspætte, grønspejtte og sortspætte. Sporet følges frem til Åstvej (asfaltvejen) og videre til venstre. Gamle stednavne for området er Eskær og Brudpøt Banke. Terrænet her er fugtigt og leragtigt og har førhen været vanskeligt at passere. Historien fortæller, at en gård-ejer fra Aast engang skulle have en datter gift i Lindeballe Kirke, men var så uheldig at vælte med vognen, og bruden endte i en vandpyt. Deraf navnet. Åstvej følges til Præsteengvej til venstre, hvor man møder det gule spor igen efter ca 50 m. Herfra følges sporet til højre mod Lindeballe.

Kortsignaturer - rutekort

	Levende hegn		Sø/vådomr.
	Skov		Bygninger
	Vej		Sti
	Rute		

4 Henvisning til forklaring



Sporet ved Lindeballe ligger ved landevejen mellem Vejle og Skjern - Tarm (rute 473) ca. 23 km vest for Vejle. Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne. Start: P-pladsen ved Lindeballe Kirke, Åstvej 75, 7321 Gadbjerg.

Praktiske oplysninger



HUND I SNOR

Du er gæst på lodsejernes private ejendom, og der er åbnet for færdsel til fods. På den reetablerede del af sporene er kørsel på cykler og knallerter, samt ridning forbudt. Hunde skal føres i snor. Passage ad sporene kan på steder være påvirket af årstid og plantevækst.

Yderligere information

På lokalområdets hjemmeside www.lindeballe.dk findes yderligere oplysninger om sporene, naturen og kulturminde, samt aktiviteter i området.

Projekt „Spor i Landskabet“ åbner markerede spor i hele landet

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.

NORDEA FONDEN
Vi støtter gode liv

Tekst redigeret af Niels Jørgen Jacobsen
Illustrationer: Michael Pedersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk

www.spor.dk



Sporene ved Lindeballe



Spor i Landskabet