

Lindeballe.dk /ny version/1. maj -14.

På sådan en 1. maj, hvor de røde faner er blevet luftet ud over det ganske land, er der også grund til, billedligt talt, at kippe med vores eget flag her i Lindeballe og omegn, nu hvor vi skal præsenteres for en ny og flot version af vores lokale hjemmeside, Lindeballe.dk. Vi har allerede, i efterhånden mange år, været vant til at søge info om arrangementer og følge med i, hvad der foregår i lokalsamfundet, set på fotos og søgt oplysninger om forskellige firmaer og deres tilbud, netop på Lindeballe.dk.

I særdeleshed for Lindeballe og Omegns Borgerforening er det af meget stor betydning, at der kan lægges invitationer, informationer osv. ud til alle, i det mindste til alle, der har en hjemme-pc, hvilket efterhånden de fleste har, nu kan man jo oven i købet lære at bruge den her i net-caféen. Det kræver selvfølgelig, at vi har en aktiv styregruppe og web-master, for at hjemmesiden hele tiden fremstår interessant og opdateret, og det har vi jo heldigvis. Når vi så også med jævne mellemrum får "Nyt fra Lindeballe", som Anna og Gudmund sender ud, og som vel kan betragtes som en satellit til Lindeballe.dk, så bliver det hele samlet, og vi kan alle få overblik og få sat kryds i kalenderen. Lindeballe.dk er virkelig med til at synliggøre alle de aktiviteter, der foregår her i Lindeballe og omegn.

Vi har måske næsten glemt, hvordan det var før, vi bare kunne gå ind på hjemmesiden og blive orienteret. Dead-line til Give Avis fredag kl. 12 skulle overholdes, hvis man ville være sikker på at se folk til f.eks. en høstfest. På en hjemmeside er der lidt mere elastik m.h.t. tidsfrister, men det er selvfølgelig, som sagt, stadigvæk nødvendigt med aktive folk bag.

Der er også det revolutionerende med it i forhold til i gamle dage, at familie og venner på den anden side af jorden nu kan følge med i, hvad der foregår hjemme i Lindeballe. Hvis vi forestiller os, at vi kunne flyve tilbage i en tidsmaskine til for omkring 110-120 år siden, hvor rigtig

mange emigrerede her fra sognet til U.S.A. og Canada for at søge bedre vilkår, så kan man virkelig forstå, hvilken forandring, der er sket op til vores tid. Dengang kunne der gå meget lang tid, før brevene havde krydset Atlanten. Jeg har haft lejlighed til at læse sådan nogle gamle breve, og nogle af de ting, familierne udvekslede, var netop hvad der skete i hjemmet i det gamle sogn. I dag kan man se meget af det ved et klik på Lindeballe.dk.

På forsiden af den nye hjemmeside ser man et foto af kirken og teglovnen, som jo ligger under overbygningen. Jeg synes, det er et godt symbol, som kæder fortid og nutid sammen. Der har boet mennesker her i flere tusind år, og vi vil fortsat gerne have et attraktivt lokalområde, det kan en hjemmeside være med til. Det er også lidt symbolsk, at en ny version søsættes her i det gamle forsamlingshus fra 1901. Dengang kunne folk også stå sammen og bl.a. bygge sådan et hus til fælles bedste. Forsamlingshuset er jo vores sidste fysiske samlingssted, bortset fra kirken juleaften, og hjemmesiden er vores virtuelle mødested. Lad os kæmpe for, at begge kan bestå og udvikle sig fremover. Hvor skulle vi forøvrigt mødes til et arrangement som i aften, hvis det ikke kunne være her i huset?

Stor tak til ildsjælene i styregruppen og til dig, Freddy, for alle de timer I har lagt i arbejdet, og tak for arrangementet i aften. Tillykke til os alle med den nye Lindeballe.dk.